

Gratis fika

Visst har vi länge förstått att 08-na är väldigt tröga att få ut på ett åk, men vankas det gratis kaffe med kanelbulle, då vaknar dom.



Vi träffades inte mindre än 17 Vulkaner hos Mc Donalds i Stäket lördag morgon. Någon hade även tagit med sig tanten på kudden, så vi blev ett stort gäng. Solen sken och värmde våra ryggar under tiden vi tog oss lite kaffe och en lätt frukost. "Cigarren" var tyvärr inte med oss denna gång. Inte heller "Baxon". Däremot hade vi en snubbe som hela tiden måste ha en svart näsduk runt hjässan. Kanske var han förkyld? Många frågade efter det utlovade medlemskortet som inviterade till gratis fika, men de får vänta till nästa träff. Tyvärr!



Vet ej hur det gick med tilldelningen av kanelbullarna utan medlemskort, eftersom en polare från Spanien tog min mesta tid under dagen.

Resan från Stäket till Sulas i Uppsala gick i en mycket bra formation från början. Men av någon anledning blev det snart stort avstånd i ledet, och "Mr grön" körde fram och reducerade farten, samt samlade styrkorna. Det var bara det att "Mr grön" inte återtog sin ordinarie plats i fältet, utan förvirrade bakomvarande med sin något udda placering i formationen. Efter c:a 10 km insåg han dock sitt misstag och vinkade fram kollegan i rätt position.

Vi körde på en mycket trevlig väg genom vackra Örsundsbro och under mina förhållanden i ett utmärkt tempo. Kanske hade jag lärt mig något under SMCs avrostningsdag förra veckan.

Jag hade nämligen förmånen att delta på SMCs "grädddag". Gott om instruktörer och ett härligt tempo. God mat och ett glatt humör. Grattis SMC till en kanondag!

Det var ju provkörningsdag hos Sulas i dag, men jag tror att det var kanelbullarna som lockade mest, för jag såg inte många Vulkaner som red på provhojarna.

Strunt i det, vi hade kul och vi var många som lärde känna nya Vulkaner och därmed trevliga bekanta.

Till det mest pittoreska hör väl att "Greven" dök upp och berättade en del av sitt liv och bakgrunden till öknamnet. En härlig profil.

Avslutningsvis må förtäljas att jag köpte en mjuk sissybarväska efter inrådan från snubben med näsduk runt hjässan. Tack för tipset! Det sparade mig 2000: -
Nästa helg kör vi halva Mälaren runt.

Vi ses!
Stellan