

Åter på bönpallen.

SUCCÉ HÖKARNA!

Ett jättetack till alla ni som lagt ned många många timmars arbete för att alla vi som deltog skulle få en fantastisk dag.

Fyllda av förväntan inför årets Hökrally drog Krister och jag iväg till mötesplatsen, Ekohallen, utanför Kristianstad för vidare färd mot Ronneby. Naturligtvis var vi sena men vi såg bakljusen på de andra vulcankompisarna från Skåne, när de svängde ut från parkeringen, så vi hakade på. Vädet kunde inte varit bättre. Solen lyste på ett redan sommarfagert Blekinge och det är vackert vill jag lova. Här finns allt. Ja nästan i alla fall. Inte höga berg, men hav och oerhört skiftande skog. Vackra jordbrukstrakter och fina hus och gårdar. Vill ni veta mer om hur det ser ut i Blekinge kan ni läsa om det i förra höstens betraktelse från bönpallen.

Idag är mitt ärende ett annat.

Ni som inte var med. Ni MISSADE NÅGOT KANONKUL. Först körde vi rally med sedvanliga frågor. Det är alltid lika kul att se hur stor uppfinningsrikedomen är när man kommer till den praktiska delen. I år gällde det bl a att kasta gummistövel mellan benen, över huvudet och så långt som möjligt. Jo, det fanns de som klarade det, men för de flesta landade stöveln i bästa fall i motsatt riktning än den avsedda, och i värsta fall på ryggen eller baken. Stilarna och skratten var många som ni förstår.

Fika bjöds längs vägen och tillbaka i mål vankades grillad korv eller kyckling medan resultatet inväntades. 9 poäng av 34 möjliga tror jag var min bottennotering, men hur skall man kunna veta hur stor exakta spårvidden är på tågrälsen i Sverige eller när den första Norton såg dagens ljus?

Tyvärr blev vi inte största klubb på det här rallyt. Vi kom på 3 plats med 13 anmälda startande. Förstaplatsen knep Blekinge MC med 15 startande så det var på håret.

Sen var det FEST! Stämningen var i topp och diskussionerna gick höga runt det blå öltältet och det röda mattälten där Lennart och Cicky (från Mer-sport) skötte ruljansen i Hökarnas trädgård. Hökarnas MC-gård ja. Det är ett jättemysigt ställe strax utanför Ronneby. Det är en gammal gård med ängar och skog som grannar. Den gamla ladan fick kvällen till ära tjänstgöra som danslokal. I början gick dansen lite trögt men vartefter mörkret föll utanför fylldes ladan med dansglada knuttar och spättor. Och vilken musik sen. Härlig dansmusik, ja då menar jag hederlig 60- 70-tals discomusik, är inte så mycket för svensktopp och sånt själv. En och annan tryckare avverkade man förstås, men annars gällde det att ha bra kondis. och hjälp vad kul det var!

Som extra bonus träffade man en massa nya trevliga människor också!

Som ni förstår infriades våra förväntningar vi haft på morgonen. Det här var ännu roligare än de tidigare två åren vi åkt rallyt.

Så alltså, nästa år reservera tid för Hökrallyt, för ni vill väl inte missa en av mc-höjdpunkterna i södra Sverige. Det är jättetrevligt, häftigt och mysigt.

Och vi skulle väl kunde satsa på att bli största klubb år 2003, eller vad säger ni?

Margreth