

Broåket i Danmark 2003

En röst skallar över en parkeringsplats i Helsingör. Det är förväntan i luften och spänning. En härligt sval vind från havet i öster får rösten att stiga och sjunka i den dallrande middagshettan. Det vrålar från motorer runt omkring där påklädda figurer i svart och grått uppmärksamt lyssnar med avtagna hjälmar. Är det flygövning? Nej, det är lördag. Svenska Vulcanklubben är på traditionsenligt åk i vårt grannland och Broåket har just inletts. Rösten tystnar. En öppen hand pekar och pangså är 85 - 90 personer på 75 hojar snart på väg mot första målet, i Gilleleje hamn.

Vita sandstränder skymtar mellan trädstammarna ned mot havssidan av den väg där vi far fram. Ett myllrande tåg av dundrande V-twins som ringlande framåt, i otaliga kurvor möter vinkande danska smil, och glada barn som hoppar och skrattar. Rödvita fladdrande fanor. Måsar myser på fiskebåtarnas tackel och tåg. Det kluckar från vattnet och droppar från glass och allt är så "gött", så trevligt och sött så soligt ja, som om vi bara drömde denna underbara sommardröm. Härliga Danmark!

Vägen från Gilleleje blev en överraskning, en avvikelse ut i det böljande vackra bondelandskapet med återanslutning till Strandvejen precis vid underbara Sneckersten. Ormen ringlar nu obetvingligt vidare. Framåt, framåt dundrar den genom små samhällen där anslutningsvägar och rödljus passeras galant med utplacerade "trafikvakter" till hjälp. Glada människor, danska smil överallt. Paus strax före Klampenborg. Kaffe och bullar. Ryggläge. Och så....

Där, just efter Klampenborg någonstans, synes ledarhojarna konferera. Va? Vadå? Fel? Svängde vi rätt? Repliker hojtas fram och tillbaka. Händer pekar. 75 mullrande hojar väntar. Pojkar på utflykt blir nu åter till män. Ryggar rätas. Beslut fattas. Vi kör ändå. Sååå... Wraaaooommm....bara.. WRAAAAOOOMMM...!!! Rakt in i Köpenhamns centrala stadskärna går färden.....

Pfuh ja!...och Oj,Oj, Oj... alltså! Gate opp å gate ner! Rött eller grönt? Svart eller vitt. Lag och ordning? Vadå förordning? Lag och rätt, de stod sig slätt. Vad tog vi för nått? Ja, ordning och reda sattes nog ordentligt ur spel i dag och politiet i staden och Köpenhamnarna själva höll på att få nervsammanbrott i Vulcancirkusen runt kungliga slottet Amalienborg, tvärs över borggården och genom de centrala delarna av byen. Vulcaaan i stan!!! Det ryker och smäller och djungellag gäller. Danskar syns förtvivlat dunka huvudet i ratten när 75 vildsvenskar på motorcykel kommit på avdrift. Hallå !! Hallå! Var är ni "de blå". Rödljus? Vadå?? For faen...Dom kör ju ändå!

Tja..det blev ju till slut blåljus och stopp, stopp, stopp. Pikébuss och patrullbil med sirener på, fick hejd på vår framfart.

Det var den roligaste rysaren jag varit med om på rally hitintills.

Hem kom vi ju också, i flera grupper visserligen men med en rik erfarenhet ytterligare. Det danske smil finns. Också bland "de blå med mässing".

Broåket är en verklig toppattraktion och en absolut omistlig sådan och detta just på grund av de fantastiska äventyr som alltid tycks erbjudas under denna turen och inte minst då dessa helt oplanerade och spontana sådana.

Livet själv. Och gratis dessutom!

Jag tackar Leif och övriga inblandade för en storartad upplevelse och jag återkommer garanterat även till nästa års höjdare BROÅKET. Härliga Danmark!!

Göran