

## Om du inte har turen att bo i Skåne, kan du ju alltid tura dit...

Det gjorde jag (igen) nu i sommar. Norröver boende får ursäkta, men jag bor vid min absoluta nordgräns. Den ligger i Göteborg. Jag tycker Sverige blir vackrare ju längre söderöver man kommer och är man inte sjukligt intresserad av Liseberg, Paddan och åtta årliga månader regn och dimma har man inte så mycket att skaffa hemmavid heller. Må jag vara förlåten för dessa elaka rader, då jag i barndomens dagar bodde i Malmö och alltså är reservskåning.

Med få undantag pruttar jag mig alltså helst söderöver på moppen när tillfälle ges. En magisk tur gjordes nyligen tillsammans med min kära och vänner på en HD Roadking, som faktiskt höll hela vägen runt. Att min VN1500CT och flickvännens Honda XBR500 skulle göra det är ju självklart ☺. Här kommer i alla fall ett turisttips på en trevlig flerdagarstur:

Från Göteborg körde vi ner till Kivik via västkusten och genade vid Laholm. Följer du gamla E6, har du en kustnära och fin hojåkning ända ner till Halmstad. Sedan är det bara att prutta vidare mot Laholm, Hässleholm och Kristianstad, ner mot Kivik.

Kommer du via Brösarps backar mot Kivik ramlar du direkt på campingen. Den ligger någon kilometer utanför Kivik, så det blir att promenera en skvätt både till havet och till de olika vattenhål där pilsner serveras. Medhavd pilsner tar ju snabbt slut och närmsta bolag hittade vi i Simrishamn, några mil bort. Vi tenderade alltså att hamna på pizzerian. Den hade helt okey mat och var lite mer prismässigt rätt än de exklusiva fiskställena i hamnen.

Är du naturlyriker finns det massor att beskåda i omgivningarna, Stens huvud, Brösarps backar, you name it... Fritiof Nilsson Piraten både verkade här och ligger begravd på Ravlunda kyrkogård i närheten.

Efter två nätter på Kiviks camping kallade Ystad. Beroende på vilken fart du vill ha finns det flera sätt att åka dit. Stora vägen heter väg 9. Den är förvisso inte särskilt stor och dessutom väldigt vacker, men den genar ner mot Ystad och följer alltså inte kusten. Vill du, är det möjligt att följa små byvägar kustlinjen runt.

Hela landsändan vimlar av Bed-and-Breakfasts, väl framme i Ystad valde vi att ta in på legendariska, billiga och något bedagade Ljungs rumshotell, stoltserande med genuin 50-talsmiljö och snål frukost, men billigt, billigt och egentligen helt OK. Dessutom ligger det mitt i Ystad och på bekvämt gångavstånd till [Bryggeriet](#), ett prisvärt vattenhål med egen färsköl som man gärna dricker många, många av. Finns i både ljus och mörk tappning och särskilt den ljusa är farligt hal...



Dags att dra...



Stranden vid Kivik i junikväll



## Smygehukspanorama



Fortsätter du väg 9 mot Trelleborg från Ystad kommer du att passera Smygehamn och Smygehuk. Strax innan det ligger ett litet ställe som heter Skateholm (ligger i princip ihop med en annan liten ort som heter Beddingstrand)

I Skateholm ligger [Skateholms pensionat](#). Det är ett trevligt ställe, där du får en stuga med dubbelsäng, toa, dusch och bättre frukost för 690 pengar. Det fanns dessutom en våningssäng så fyra personer får plats i den för 1100:-. Det finns inte så många stugor, så boka lite i förväg om du vill bo där. Det finns en suverän sandstrand bara hundra meter från stugan.



Ungefär en kilometer från pensionatet, åt trelleborgshållet ligger en krog som heter [2:a Sandbank](#) som var en ohyggligt positiv överraskning. Det fanns olika sorters kök, från Pizza till mer gourmetbetonat och trots illavarslande reklam för Åbro, fanns fler olika halvliters flasköl av bättre slag. Både mat och öl var billigt och prisvärt och det var gott, gott, gott...

Min barndoms somrar bestod av mycket badande i Skanör. På den tiden (60-talet) var det naturligtvis inte lika mycket folk där. Det fanns inga badhytter att tala om och det gick att parkera. Skanör är dock fortfarande vansinnigt vackert och trots att du en klar dag ser danmarksbron och en viss trängsel på sanddynerna rekommenderar jag ett besök. Ingenting är särskilt långt till i Skåne.



Biter du dig fast i Skateholm är det bara några mil till Skanör. Följ 9:an genom Trelleborg och ta av vid skylten. Kör in i Skanör och åk så långt du kan så kommer du till kyrkan. Parkera på lämpligt ställe och gå över strandängarna ut på dynerna så får du vad jag vill påstå är Sveriges långgrundaste bad och vitaste sand.



Jag älskar Malmö! Antagligen är jag inte klok, men så är det. För mig är ju min gamla hemstad full av synnerligen speciella besöksmål, där barn jag lekt och där senare biografer jag servat. Numera är bara en kvar, Royalbiografen, som jag hävdar är Sveriges finaste biograf. Normala människor hittar annat att göra. För det stämmer verkligen inte, det där med att det bästa med Malmö är närheten till Köpenhamn. Gå in på [turisthemsidan](#) och kolla läget!

Ja – och sedan åkte vi hem. Till det go'a, gla'a Göteborg. Fast om hur det är där får någon annan berätta någon gång. Jag lovar att publicera den här på sajten...

Hälsningar!  
Stefan #3871