

"Så här ska man ha det när man har det som sämst"...

...ja det brukar vi säga när allt bara känns sååå bra. 16 fantastiska dagar och nätter, 17 hojar och 23 hojåkare genom Sverige, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Italien, Slovenien och Danmark med VRS Väst !

Nog för att jag inte var det minsta orolig att VRS Västs Alpresa inte skulle kunna leva upp till mina förväntningar, men att det skulle bli så helt perfekt på alla sätt och vis, ja det kunde jag ju bara drömma om. Vilken resa vi har gjort, en resa där det fanns massor av upplevelser, glädje, spontanitet, gemenskap och sammanhållning, och vilket härligt gäng, en salig blandning från norr till söder från öst till väst.

Naturligtvis finns det hur mycket som helst att berätta om utifrån naturupplevelser, härliga städer och byar, god mat och dryck samt fantastisk mc-åkning på de kurvigaste och brantaste vägar som finns, men allt detta är dokumenterat med digitala foton, säkert ett hundratal per person, ja kanske mer. Men det som är svårt att fånga på bild, det som man bara minns och som man blir alldeles varm i hjärtat när man tänker på, det är den otroligt härliga och positiva stämningen som rådde under hela resan. Så mycket skratt och så mycket glädje, så gött! Tänk att 23 olika individer med mer eller mindre relation till varandra, där vissa kände många och andra inte men med ett gemensamt intresse, att göra en resa på hoj tillsammans med andra glada hojåkare, kan leva så tätt inpå varandra så många dagar utan en antydning till gnäll, tjafs eller hårda ord, det är underbart. Detta till trots att vissa dagar var långa resdagar i +30- 40 graders värme och att detta sammantaget kan göra folk lite kinkiga, men icke, bara positivitet. Ett leende, några uppmuntrande ord, en dusch och en kall öl kan göra underverk med oss människor!

Vissa samlar frimärken, glas, mynt eller något annat. Jag samlar på möten med människor och denna sommar har min samlig utökats och VRS vännerna har blivit fler och en del vänskap har fördjupats ytterligare. Således har jag än en gång varit med om ett VRS arrangemang som kort kan beskrivas på följande sätt:

God planering med upplevelser utöver det vanliga tillsammans med positiva människor som gillar att åka hoj!

Sammanfattningsvis så är det jag har beskrivit ett kännetecken för VRS och för alla de VRS kamrater jag träffat under de år jag varit med på VRS aktiviteter, VRS- andan skulle jag vilja kalla det. Tack alla ni som var med på resan och gjorde den till vad den blev, samt till alla er andra som jag har i min samlig från möten med människor.

Kram!

Ingrid # 3735

Alnö Sundsvall