

SISTA LÅNGKÖRNINGEN FÖR I ÅR. (För att "Frövi-Janne ska få ihop 2500 mil)

- NEJ NEJ !! JAG KÖR INTE NORRUT TILL SNÖ Å KYLA!

Det är HD-Janne, som vid telefonkontakt på tisdagskvällen försöker ändra på redan upplagd sistaförlörningen.

- Söderut, där blir det finväder, kommer det i nästa andetag.
- Vi blir ju i alla fall två, sa jag lite tyst för att Janne inte skulle blåsa av helt.

Det bestämdes att kolla in väderkartor och andra kända tecken på onsdagsmorgon och se vad turen skulle gå åt för håll.

Jag ringer "Frövi" på morgonen, å till min förvåning låter det i ett ögonblick som han tvekar inför uppgiften.

- Har kollat med Norberg, plusgrader, sa jag lugnande.

Det va morsan som kom med den upplysningen å hon är väl och över åtti, så hon hade nog kollat fel.

- Jag kör ut och kollar stora vägen, säger han, och får mig att ytterligare tro att han inte ämnar köra.

Efter bara någon minut ringer han och säger att kusten är klar, vi drar.

"Frövi" är hos mig på utsatt tid, och under tiden har jag fått Janne att inse det omöjliga, att ändra redan tidigare resrutt.

Tankar i Västerås och kör upp till Sura där Janne väntar. En skvätt kaffe och lite tugg om vantar hinns med innan vi startar upp våra maskiner. Vantar, ja det står faktiskt vantar. Vår vän Janne som varit med ett antal gånger har äntligen börjat införskaffa för vädret lämplig utrustning, senaste tillskottet bra stövlar. (*Minns Näbbstövlarna*).

Nu visar det sig att hans händer kommer att få spö under dagen, Janne tänker köra i ett par tummvantar som han, om jag inte minns fel, hade redan när vi lekte i snön hemma i Bolagshagen, och i dom skulle han trycka in ett par LOVIKA. Nej Janne, här får det bli en ändring, kanske nåt att tipsa fru Christina om till jul. Ett par [Handske Eluppvärmd H20](#) tror vi skulle sitta fint på grabbens händer.

Ok, med eller utan lovika drar vi mot Dalarna.

- Det blir väl dom stora vägarna i dag, kommer det från "Frövi" innan han släpper kopplingen.

Vägen upp till Fagersta och över till Norberg bjöd inte på några större chocker, mer än att "gubbe med hatt" kör ut framför konvojen.

I böjen vid Spännarhyttan kom första släppet, bara lite, men tillräckligt för att det skulle bli lite mer spännande. Vägen, liksom naturen har ett vitt glitter över sig. Det är fint på bild men nu, blir ett nervpirrande inslag i körningen. Från Avesta upp till Borlänge ser det ut som sommarvägslag, så vi är, med ett kort stopp vid en stängd Rembostuga, snart uppe vid Kupolen. Vi smuttade på medhavd matsäck i den värmande solen, innan vi körde ner till Nize Bike som va målet för dagens tur..

Kommentarerna från personalen i butiken va nåt om kokkobello, galningar, men åxå uttryck som värmd: Riktiga Bikers. Så nu vet jag vad det står för.

Plogbilsförarna har gjort ett bra jobb med vägen så färden söderut går hyfsat. Det är lite av ett äventyr att köra den här årstiden. Meterhöga plogvallar, tillfrusna vattendrag, och i de av snö nedtyngda träden burrar domherrarna upp sig i kylan

I Ludvika väntar våra VRS-vänner Henrika o Peter. Det blev en värmande stund, och lite snack på pizzan innan vi skildes. "Frövi" kör 50:an hemåt, medens Janne o jag tar Route 66.

Tack Janne o Janne för en fin dag och en fin sommar som slutade med en härlig men kall Novemberdag 2006.

PållePe