

Somrar vi minns!

Sommar! Sommar! Å denna härliga tid. En tid för alla att minnas, minnas den fagrade tid, allas barndom, ungdom. Hembakta bullar i bersån, saft med sugrör och glass ur strutar med olika färger. Jordgubbar och bad med luftmadrass bland vass och blackor. Jag minns hur jag lekte i skogen med hund, luftgevär och kniv. Sommar, dofter och knottrig hud under svala skuggiga trädkronor. Käslorna när flickan man gillade gick förbi.

Visst minns du just den sommaren. Själv gör jag detta så fort jag blundar. Alla minns alltid just denna versionen. Jag minns även en annan sommar än den alla gärna skriver om. Den sommaren som var roligast av dem alla?

Sommar! Sommar! Å denna härliga tid. Minns hur jag med mitt gevär sköt sönder lampor efter vägen i den ljumma vinden. Minns hur jag i den ljusa sommarnatten slangade bensin ur sommarstugegästers bilar till moppen, och hur jag rapade 98 oktan flera dagar efter de tillhörande kallsuparna.

Å denna fina sommartid, då vi snodde morgontidiga jordgubbar på perrongen till affären. Hur vi i härliga sommarnatten smög oss ned till centrum med luftgevären och sköt på torgets alla skyltar. Jag minns alla fiskedrag som fastnade överallt runt vår sjö i den härliga sommardagshettan.

Minns hur jag sedan styrde båten mot Konsum, knyckte ihop Tio nya drag. Krokarna satt fast i jackfodret så man blev smått tokig. Sommar, sommar.
(Härmed ber jag alla stadens affärsidkare på Sjuttioalet om ursäkt i efterhand, då det är mycket troligt att just du drabbades av mina ungdomliga begär efter något du hade i hyllan. Förlåt!)

I denna ljuva sommartid kunde man som ung hitta på nästan vad som helst. Att försöka få till ett hångel med någon söt tjej stod väl högst på listan. Att till bra Rock'n Roll (Neil Young: Like an Hurricane?) tungkyssas med salivläckage i mungiporna och darrande trevande händer som vågade sig ut på allt mer osäkra marker, tills man nådde "Murvana" eller var det "Nirvana" det stavades?

Det var ALLTID, då som föräldrar kom hem från festen, gryningen kom och störde nattmörkret, eller någon skulle hem och ta med den kära ur din famn eftersom tjejer alltid följdes åt. Surt konstaterade man att förspelet (hånglet) tog för lång tid. Tre och en halv timma för att våga, var för lång tid. Självklart hade alltid kamraten kommit längre med sin tjej, och triumferade med både sugmärken och rubbat Ph-värde på sina fingrar.

Sommartider hej, hej. Vilken tid! Det är då du kommer på att du inte förändrats alls sedan din ungdom. Du vill fortfarande knycka saker, slanga bensin och hångla med alla damer samt lyssna på bra rock. Du erkänner det bara inte för någon. Du har fått vuxna värderingar som är bergfasta, men långt därinne så...

Nu innebär inte detta att du på vuxet vis skall slå Två flugor i en smäll och gå in på Ica-kvantum, knycka cd-skivor och passa på att tungkyssa kassörskan på vägen ut. Då blir nog inte chefen glad. Vad kassörskan skulle säga vågar jag inte spekulera i, fast jag tror jag vet eftersom hon också varit ung... men... så kan jag ju inte skriva!! Då skulle hon alltså vara gammal nu då, men så menar jag absolut inte. Jag menar bara att ...äsch!

Nu kommer vi till poängen med det hela. Vad du skall göra eller redan gjort när du nu upptäckt att du fortfarande har ungdomen inom dig kvar. Du kan ju inte leva som förr, och inte heller passar det sig att fixa dåliga hångele när du är så erfaren som nu. Att sno saker är väl antagligen helt förkastligt för de flesta av oss.

Vad du kan göra för att uppleva samma intensitet, samma glöd och åtrå som för 35 år sedan –
KÖPA EN VULCAN-HOJ SÅ KLART!

Den kommer att få dig att känna dig yngre än någonsin. Aldrig mera kommer du att behöva längta efter hångele som i din ungdom, hångelet kommer till dig automatiskt, endera i form av smekningar från din Vulcan, eller så i mänsklig form efter vägen eller på en träff. Självfallet kan du till och med fnissa lite för dig själv, när du slangar bensin till din springare i stål, kanske från sommarstugegäster.

Din VULCAN, fixar ungdomen åt dig. Du blir tuff, cool, och får det manliga värdet tillbaka efter kanske år av avmattning. Plötsligt åtnjuter du återigen samma känslor, umbäranden och nöjen som förr. EN VULCAN! Återigen kan du känna dig fri, fri som i din ungdom. Du sveper fram längs vägen, känner hur den stelhet som kommit med åldern plötsligt ersatts med mjuka fågelliknande svep ut ur kurvorna. Du flyger näst intill. Dofterna slår mot ditt ansikte som om du doppar huvudet i en skål med ambrosianektar. Sött, syrligt. Socker och frukter. Allt detta letar sig in i ditt luktcentra och väcker minnena igen.

Knottrig var din hud i skuggan av lövverket i din ungdom, knottrig är, din hud av upplevelsen, vibrationerna och helheten från din VULCAN!

Ta mig fan, om inte morgonståndet plötsligt beror på vad jag gjorde med min VULCAN igår? Jag tror minsann att jag får tänka om. Det är bättre nu, än förr, tack vare min VULCAN! Det låg en viss kåthet i luften när man var ung, alltid. Det var inget, mot vad det gör nu, tack vare min KAWASAKI-VULCAN CLASSIC! Möjligheterna märke och design, sammantaget till en enda kraft i formpressad stål! Classisk ungdom!

HÄRLIG SOMMAR ALLA VRS:are, och rocka på som fan!