

## Sista resan med Bettan

---

Hej alla!



Sommaren och hösten har slagit till väldigt hårt mot RA & DA + någon till i Väst. Lite haverier på Mc:arna, lite blesyrer på förarna. Vissa säger att första och sista åket skall man ej göra, när i den skall man då få köra hojen. Dagen 13/10 (lördag) började med att jag hör muller av ett härligt slag (skulle bara sätta upp ett par 2, 5, 3 stycken vindskivor över en del fönster, som jag sågat till i garaget och målat färdigt). Jag springer in, ringer ett samtal, får reda på att dom åker om 5 minuter. Jag inser väldigt direkt att jag inte hinner med.

Vid 10,30 snåret är jag klar. Säger till Lena att jag åker en liten sväng över till Örby och hälsar på Åke (min bror), tar med presenten som vi inte har hunnit ge till hans ena dotter. Frågar men Lena vill inte åka med. Den det vill hon inte.



Glider iväg denna klara, soliga men kyliga lördag. Jag har åkt i 5 mil, i en höger kurva vill inte motorcykeln styra direkt när jag vrider på styret, däckets greppar men jag hamnar mer och mer över på vänster sida en mikrosekund tror jag att det skall gå bra, nästa mikrosekund det går åt helvete (ordagrant vad jag tänkte, förlåt svordomen). Därifrån tills att jag ligger på rygg med benen över ett fårstängsel, så kommer jag inte ihåg ett dugg. Medan jag står på darriga ben (mest det högra) och väntar på att bärgaren skall komma, ser jag att jag har kört i en sten, flugit 10m och motorcykeln 4-5m, dessutom har jag knäckt 3 stolpar med höger lår och knä samt missat en stor ek och ett par vassa stenbumlingar. (Men rutan höll).



Jag väntar i 3 timmar på att bärgaren skall komma. Sanningen är den att jag ringde en kompis först, han skulle bara tömma släpet med flyttmöbler först. Då får jag syn på assistansmärket på rutan, avbokar kompisens och ringer bärgaren. Därav 3 timmar väntan. Man kan bara inte lämna sin motorcykel ensam i skogen.



Motorcykeln är det inte så mycket mera med, troligen skrot (inlösen fick jag reda på vid ett senare tillfälle) på Varbergs sjukhus konstaterade don att inga ben var brutna, men höger knäets inre ligament var av (skena på benet ett par veckor) samt mycket mörbultade muskler i kroppen, mest höger ben som idkade stolpknäckare.

Sjukskriven till 31/12-07, en ny motorcykel är bokad, hämtas dan före lucia om allt klaffar (en VN2000 svart/silver 2006 års modell, 0 mil).

Sten#507