

Sommarfest i Sörmland

Jaha då var festen slut och det är bara rester att ta reda på. VRS Sörmlands första fest som region har gått av stapeln med många glada skratt och några missöden men de kan man återkomma till.

Med hjälp av en av våra alldeles nya medlemmar restes tältet och gjordes iordning för att ta emot de 15 som hade anmält sig. Det var lite stökigt eftersom det var första gången som jag packade ur det som fanns i släpet. Janne#6364 hjälpte till med tältresning och allt såg jätte bra ut tills vi upptäckte att ett ben fattades till kökstältet. Aj, aj vad gör man? Jo, man har en häändig make som köper ett rör och svetsar till en fot och sedan fanns alla sex benen.



Janne #5507 går i väntans tider på fler så att baren ska öppnas.

På fredagen lastas lite smått och gott in i kylskåpet bara för att allt ska vara klart när gänget kommer. Jag har ju än en gång lyckats med att pricka in en marknad samma dag som en fest så min lilla make får vara hemma och ta emot. Fredagskvällen ägnar jag åt att festa runt på bröllop och regnet öser ner, vad händer då? Jo, det blir kortslutning i kylskåpet och motorn brinner. Det sägs många nya svenska ord under kvällens lopp men nu kan inget mer gå fel.

Sparreholm är de första som dyker upp och med glada tillrop bäddar de iordning i vår gästhusvagn. Efterhand dyker de alla upp, inte riktigt alla vi upptäcker att vi saknar Hasse från Malmköping, ska vi ringa eller..... Kanske tillät inte dotterns sportande att han kunde komma? Ja, ja vi får väl se tänkte vi. Efter en stund ringer han och erkänner att han har väldigt dåligt lokalsinne och inte hittar, vi dirigerar honom rätt och han mullrar in på gården med sin vindspackning. Det visar sig att han åkt någon konstig väg som gjorde att det helt plötsligt var över nio mil till oss, när jag åker är det ca 4,5 mil.



Regnet öser ner men det stoppar inte Vulcaner från att hålla igång. Trots att tältet läcker så man fick verkligen tänka på var man satt. Alla såg till att förse sig med det goda som fanns att inmundiga. Lite dåliga historier och frågor presentation av varandra hanns med innan Grillmästaren John#5903 tände grillen. På grillen lades närodlat kalvkött som åts ihop med kaninmat och potatis.

Medans vi sitter och äter så hör vi plötsligt ett mc muller genom regnet, för nu regnar det "cats and dogs". Jag blir alldeles kallsvettig, har jag missat någon som anmält sig eller.... Nej, inte jag inte. Det var Alvebris och Rustad från Västmanland som var nyfikna på vad vi gjorde och hur vi hade det så de kom. Jag har ju alltid tyckt att mcfolk är lite sådär och speciellt från grannregionen. Det regnade redan när de for från Västerås men som de sa; det kanske slutar. Naturligtvis bjöd vi på lite mat och de fick bjuda på lite roliga anekdoter som inte lämpar sig i tryck.

Alvebris får här ett allvars ord från Solan #6322 medan Rustad gör vissa övningar med kroppen för att smälta maten. I framkanten på bilden så äter Eva#3851 och Kjella #3850 funderar om han ska orka äta lite till.



Efter att våra gäster åkte vidare hemåt i tron att de ska åka före regnet övergår vi till lite allvar. Vad vill vi göra 2009? Det här var ett bra tillfälle att diskutera detta, mycket brain storming var det men också väldigt mycket bra. Det är ju faktiskt *mina* medlemmar som ska bestämma vad de vill göra och sedan hjälper jag till så att det blir genomfört. Om jag sköter det snyggt så kanske de inte fattar att det är de som gör jobbet? Jo, det gör de och jag vet att de vill hjälpa till.

Vi var väldigt eniga om att sommarfesten ska vara en årlig träff och utökas. Ett enigt beslut togs om att 2009 kommer Näshultaträffen att vara över en helg. Oj, oj vad kul! Jag börjar redan planera i hjärnan.

Vi bestämde också att Janne hjälper till att samla ihop Sörmländska Vulcaner nästa helg på Mälaren runt eftersom jag i ett svagt ögonblick lovade att hjälpa till i Kvicksund. Det känns skönt att ha medlemmar som vill göra något och jag hoppas att vi blir många fler nästa år.

Kvällen ägnas åt en språktipspromenad som görs sittande, bäst på norska var herrarna Christer och Kjella som lyckades få ihop flest rätt. Priser delades ut till de tre bästa paren. Sedan blev det lite mer gott och blandat mer dricka, trots att det fortsatte komma uppifrån. Eftersom jag tycker om att baka så bjöds det naturligtvis på hembakade kakor till kaffet och eftersom det gick åt ca 50 kakor så tror jag inte att de var otäcka.

Några festare var faktiskt nyktra pga av jobb dagen efter så de fick åka hem när det blivit mörkt och vi andra gjorde då natt. Det tassades i husvagnar, gästrum och på vinden innan John Blund kom.

Söndag morgon kl.9 serverades det frukost och trots att jag försökte fresta med youghurt, flingor, hembakade ostfrallor så var ingen speciellt stor i frukosten. Varför? Klarar de inte av att vara på landet?

Det var lite sorg i hjärtat när alla hade åkt hem men jag vet att vi kommer att träffas många gånger till, en del kanske fick lite mer insikt i hur underbart det är att vara en vulcan. Man är aldrig ensam!

Ett tack till Er alla som hjälpte till att göra festen så himla trevlig!

Hojhälsningar

AC #5904

RA Sörmland