



VRS bröllop i Sörmland

Tänk att efter 22 år komma på idén att göra en ärbär kvinna av sin kärlek, tror inte att många trodde att det skulle hända. Men det finns överraskningar i varje individ. I början på augusti fick "Lill-Janne" #5507 idén att fria till sin "Solan" #6322 och till hans och våran glädje svarade hon naturligtvis JA. Allt detta skulle ske väldigt tyst, familjärt och i stillhet men men.... Solan var själa glad över frågan och på Sommarfesten i Näshulta offentliggjorde hon det hela. Skulle det nu bli så familjärt som de ville och hade tänkt sig. Ja på sätt och vis eftersom VRS är som en enda stor familj eller.. Nu var bara frågan om när och var den stora händelsen skulle ske. Efter en hel del telefonsamtal blev datumet klart till den 30/8 och platsen var Flen. Solan var väldigt uppspelt och nervös för vad vi i familjen kanske skulle kunna hitta på. Nu är vi väldigt omtänksamma, eftersom de önskat ett lugnt bröllop så hittade vi inte på några stora saker.



Vi väntar på brudparet utanför Flens stadshus.



Herr & fru Hagberg med presentblommor.



Vi tog oss friheten att bjuda in de som varit med på sommarfesten från Sörmland och allt enligt Solans önskningsar. Lördagen kom med sol och vackert väder så vi tog alla våra vulcaner och åkte till Flen. Efter traditionell riskastning åkte vi för att få lite innanför västen, vi åkte till Johannisdals café.

Där serverades kaffe och som vanligt jätte gott nyttigt bröd till. Lill-Janne hade tyvärr till sin sorg inte fått ha sin älskade väst på sig, trots att han försökte få Solan att förstå att kavajen var nog lite för stor så han skulle behöva fylla ut den. Men han fick allt ge sig, vi såg dock att han hade boots på sig.

Efter fikat öppnade de våra personliga presenter som bestod av fina handdukar från Gripsholm samt graverade snapsglas. Därefter åkte brudparet vidare för att fira bröllopsnatten i Norrköping.

Vi önskar dem alla lycka i världen med dessa rader och bilder.



Presentöppning



VRS gästerna fikar



Brudparet lyssnar till sång istället för tal.



Eva #3851 bjöd på två små sånger som gjorde Att många ögon tårades. Den ena var en som Lill-Janne kanske skulle sjungit till Solan och den andra återspeglade vad Solan kanske kände som svar på Lill-Jannes sång. Det finns många dolda talanger inom medlemskåren som vi kanske kan använda oss av vid valda tillfällen.

Från
AnnCharlotte Jensen, RA Sörmland