

En berättelse om en liten hojtur i Spanien!



När vi efter att ha badat i poolen i Benidorm sista dagen efter Internationella träffen där och nykterheten börja göra sig gällande så startade vi upp hojarna Stig, Jolanda, Eva och jag och satte kursen mot Torrevieja. Så det var med förhoppningar om fortsatt skön mc-åkning som vi drog iväg.

Efter några dagar så började vi ta oss söderut, kustvägen mot Malaga - ett antal mil skulle köras och vi tänkte att vi kör på så mycket som möjligt, så får vi se vad vi hinner med - och för att inte återknyta till alla svordomar och gnäll om onda bakar så skriver jag det en gång här "förlåt flickor skall tänka på era dämpare en annan gång"...

Turen tog oss från Torrevieja via San Javier, Mazzáron, Aquielas, Vera, Carboneras, Almeria, El ejido, Adra, Motil och Malaga, genom dessa små kuststäder med absolut massor av slingrande vägar med Medelhavet på vänstersidan och bergskedjan Sierra Nevada på höger, som gör att man känner sig någonstans som absolut inte är hemma.



Väl framme i Malaga så börjar vi orientera oss för att ta oss mot Antequiera där vi skall övernatta hos ett gäng svenskar som köpt ett hotell med biker-tema i bergen där.

Jodå - Stigge han får för sig att svänga direkt utan att tala om detta på någotvis med blinkers eller annan modern utrustning, så för att inte köra in i en refug är jag tvungen att fortsätta rakt fram i Malagas absoluta rusningstrafik. Det mina vänner blev ett äventyr i sig kan jag tala om. Fråga Eva någon gång om hur jag listigt och med humöret på topp manövrerade min 1500 som en moped inne i Malaga och jag var säkert inte mottaglig för särskilt många goda svenska råd just då, men 30 min till en timma senare så träffades vi i alla fall på en bensinstation på väg igen på väg mot kvällsvila i de spanska bergen.



De sista milen den dagen gick på små vägar uppåt och uppåt, med stora vyer - framför allt om man

tittade neråt mot ravinernas bottnar. Jag kan garantera er, att om Jolanda hade kunnat mörda mig den dagen, så hade hon gjort detta, för så trött som hon var och höjdrädd och med den lilla lögnen att nu är vi snart framme hade nog kunnat vara skäl nog för för henne att komma undan med mord 😊



Men väl framme hos Bikers Heaven så blev alla som lamm igen när vi fick träffa de par som lagt sina liv till en dröm där i de spanska bergen! Grillen var på och efter en dusch, grillade sardiner, rött vin, jordgubbar och vitlöksbröd så var livet på topp igen och även jag kunde komma fram ur gömslet.

Trevligt samtal om en svensk dröm att bosätta sig i Spanien med det läge, som gör det möjligt att ta en flygstol till Malaga, hyra en hoj, utgå från Bikers Heaven och göra dagsutflykter genom antingen Sierra Nevada, eller ner i Afrika och den mest skiftande åkning ni kan tänka er som affärsidé med uppmärkta vägval som de har gjort i färger som svenska snöpister efter svårighetsgrad. Klokt val och kul åkning erbjuds absolut där.

Somnade som alla förstår som ett barn där sent på natten efter att suttit och diskuterat om man kan visa Pink Floyds The Wall på bergsväggen som säkert över tusen meter över havet kunde fungera som filmduk ja mina vänner det var en spekulativ natt det!

Morgonen kom alldeles för tidigt men efter en riktig frukost och guidning av orten och stället, så bar det av mot Torrevieja igen. Denna gång genom inlandet över vitlöksdoftande åkrar och citronodlingar, med Sierra Nevadas snötäckta toppar som utsikt och spanska maträtter här och där, Granada, Baza, Lorca och Murcia var bland andra hållpunkter på resan mot Torrevieja.

Och jag kan lugnt påstå, att om någon frågar om jag kört hoj i Spanien så kan jag med gott samvete svara ja på den frågan!



http://www.spanien.st/news/news_pres.php3?nr=800076405&type=0

<http://www.bikersheaven.se/>

Lev väl!
Rustan #2502