



TÄLTRAPPORT från Gränsö

Jag ska aldrig någonsin mer sitta långt fram när det är ett VRS-möte eller sammankomst, fortsättningsvis ska jag alltid sitta långt bak. Tänk att en fråga om vilka som ska åka till Gränsö resulterar i att ansvara för campen usch usch. Inte för att det skrämmer mig, organisera stora saker har jag gjort förut men om denna tillställning visste jag nada.

Tiden gick och *mina* vulcaner lovade att ställa upp och hjälpa till. I februari mailade Pelle Velin och erbjöd sin hjälp, kanske med att springa ivägen som han själv uttryckte det. Fler och fler erbjöds sig och där fanns de som varit många gånger på Gränsö, kändes faktiskt lite tryggt – nej väldigt tryggt. Delvis hade jag min John med mig, Tomas, Pelle, Janne, Lill-Janne och många fler fanns på plats och hjälpte till.

Innan Gränsö hade jag kontakt med Skipper om vad som skulle finnas och inte finnas, kanske skulle man skippa hotellstandard och gå lite *back-to-basic*. Törs jag det? Men det har ju alltid... Till slut så togs beslutet, ja faktiskt så sent som tisdag alltså dagarna innan det hela drog igång. En orsak till beslutet var att allt för få ville jobba men alla ville äta och sedan är det inte säkert att tillaga ätbart till så många med det som finns i norrsläpet. Vi har ingen frukost, vi har inga burgare! Det är 50m att gå till frukosttältet och grilla kan väl var och en göra själv. Sagt och gjort, så blir det.



Alla som anlände till campen hälsades välkomna och praktiska detaljer drogs, det visade sig att endast två medlemmar tyckte att det var skit att ingen frukost fanns samt att inga burgare grillades. Vi fixade en kaffebryggare som stod på nästan hela dagarna, alla hjälptes åt att brygga. Den som tog det sista satte på nytt, ja ibland blev kanske inte resultatet så lyckat, men ingen grät över det. Vatten fanns, jordnötter och chilinötter samt lite kaloribomber som gottis. På kvällarna tändes grillen och var och en grillade sitt eget, fungerade jättebra. Resultatet blev kanske inte jättestort ekonomiskt men alla hade möjlighet att vara med på träffen. Ekonomin redovisad till Skipper och överskottet insatt på vårt konto, ordning och reda, tror jag...

En annan sak som vi företog oss var att införa frivilligt uppvaknande, alltså ingen stereo före kl.12. Det var ingen som kom och bad om musik, alla lurade runt. Många väntade på vad vår lekfarbror Agge skulle hitta på, tänk vad roligt man kan ha med ett rep, några vulcaner samt gräs. Ja skratta gjorde vi. Tack för lekarna!

Det är kul med tält, ja om de inte är för små. Min chef på Åland var snäll, tyckte han och ville bespara oss utgiften att köpa ett tält, vi fick låna hans. Ja det visade sig vara ett riktigt fjälltält, packningen fick inte plats, byta om fick man göra ute. Skitkul om det skulle börja

regna eftersom packningen fick stå ute. Det blev en natt med näsan mot tältduken och sedan en färd till en billighetsaffär och inköp av ett större tält, en tvårummare. Skönt!!

En kväll trängde vi ihop oss 86 personer inne i norrsläpets småtält och hade social samvaro, många skratt blev det. Någon kläckte idén att Skipper satt i Wales och kollade in oss, det var lite grupperingar, inte bra, om jag vrider på duschen måste alla inomhus, han gjorde det och vi hade jätte trevligt.

En annan kväll dansades det och en del ungdomspåhitt ploppade upp, kanske med hjälp av lite alkohol, vissa kroppsdelar visades (inga foton). Kul hade vi! Många skratt blev det!

En heder till dem som inte åkte kortegen p g a promille. Synd att vi inte tänkte på det dagen innan, vår del i kortegen var inte stor. Tack till Carlberg och Stark att ni tog tag i den, tack till Drifters first lady Gunilla för att du tog täten i kortegen.

Min största miss var att inte hinna med och kolla hur folk parkerade. Jag tror att vi hade bland de rörigaste parkeringarna, försökte men ingen ville flytta. Någon gjorde det men då såg det rörigare ut. Man lär sig hela tiden något nytt, varför tänkte jag inte på att lägga ut plastband för att markera vart varje rad skulle vara... Tack Tomas för att du var vaken.

Jag vill tacka alla som valde att komma, alla som hjälpte till att resa tält, riva tält, städa, o s v, o s v. Vi gör om det eller...

Trötta, varma, lyckliga åländska hojhälsningar

AC
#5904