

Är det någon som vet så är det ju jag som är en kyrkans man. Vet vadå, undrar säkert någon. Jo veta vad som är värre än att svära i kyrkan och detta gjorde jag för några dagar sedan. Först fattade jag inte själv vad som hade hänt utan kunde bara



hjälpöst konstatera under det att kallsvetten spred sig som en löpeld runt kroppen att det hade hänt. Jag hade gjort det ofattbara, det förbjudna, jag hade bytt bort hojen. Under bråkdelen av en sekund såg jag mitt liv passera den berömda revyn. Under bråkdelen av en sekund funderade jag på hur jag kunde vara så in i h.....e dum. Att byta bort den enda älskling jag haft och som inte protesterat en enda gång utan bara gjort som jag velat. Hur dum får man bli?

Jag konstaterade kallt att jag måste ha gjort denna nesliga handling under påverkan av någon kraftig drog. En drog som för ett ögonblick försatt mig i ett tillstånd som vetenskapen länge skulle få fundera ut ett bra namn på. Men några andra droger än en och annan ljummen öl och kanske en liten Whiskey och kanske någon liten, ja det är väl inte så noga, men ingen drog. Men hur kunde det hända och varför? Ja visserligen finns det en avfälling i Falköping som puttrar fram på en röd riskokarehelvetes Suzuki och som jag åker tillsammans med ibland. Men...inte kunde jag väl ha bytt bort min älskade blå- och silverfärgade 1600:a mot en Su....nä det kunde jag så klart inte ha gjort.



Ändå kändes det på något sätt att det var precis det jag hade gjort. Nu svettades jag ännu mer, ja jag blev genomvåt när de överkliga och skrämmande tankarna for genom skallen. Nu började jag fundera om jag hallucinerade eller om jag bara helt normalt var på väg att bli galen? Visst jag var ju till åren kommen och då kan saker hända har jag hört. Men det ska ju mest handla om prostatan, högt blodtryck, diabetes, tinnitus och sådana bagateller. Inte skulle det handla om att man utan vidare skulle idiotförklara sig själv och inte ens veta hur detta hade gått till, eller varför.



Jag ropade på hustrun som för övrigt aldrig förstått mitt perversa intresse för motorcyklar i allmänhet och Kawasaki i synnerhet. Hustrun, hörde jag min löjligt rädda pipiga röst ropa. Ja ropa var väl för mycket sagt utan pipa var det nog mer. Hustrun pep jag igen, kan du komma lite för jag ha en fråga? Hustrun kom och nästan under något som var en liten gråtattack frågade jag henne om hon visste någon som bytt en hoj nyss? Hon tittade på mig precis så som man ska titta på den idiot jag var. Så där lite huvudet på sned medlidsamt och så frågade hon, vad sa du, sa du? Hoj, pep jag igen. Hoj, hoj på dig själv du, svarade hustrun vände på klacken och gick ut.



Nu funderade jag allvarligt på hur jag skulle taga mig av daga. För av daga skulle jag taga mig, ingen tvekan om det. Skulle jag använda min gamla tävlingspistol som låg någonstans men var, det hade jag inte en aning om. Eller skulle jag gasa mig i garaget i den gamla Volvon? Eller gå till sjön, nej fy f...n inte vatten och kallt var det säkert också. Så jag bestämde mig för bilen, fast skulle den stå på länge efteråt så skulle den förpesta miljön och lite miljövän är man ju. Jag hann inte längre med mina tankar förrän jag hörde hustrun ropa, Janne vad är det med dig? Du får vakna nu för du för ett hemskt väsen, du drömmer nog en mardröm.



Med en snabbhet som borde gjort partikelacceleratorn LHC i Genève i Schweiz grön av avund satte jag mig upp i sängen, tittade på klockan och den var strax halvsju på morgonen. Det första jag kände var den genomsvettade kroppen. Det andra var mitt bultande hjärta och det tredje något som påminde om tårar på kinden. Du får nog gå upp och duscha sa hustrun för du ser genomsvett ut. Borta var nu hojbyttet, borta var tanken på att taga mig av daga och borta var oron för min Kawasaki. Solen tittade redan fram och idag skulle det bli en härlig förmiddagstur på den enda hoj som räknades.



Jag kollade in i skåpet där skinnstället hängde, jag kollade igen och kände yrsel för visst hängde det en skinnoverall där med påsydda skyddspuckar och ett märke i rött där det stod Suz... eller...