



## En liten provsväng bara...



**S** kulle bara ta en liten provtur me den nyinköpta AirHawk dynan och siktade på Kungälv men de va så gött väder så ja fortsatte längs älven mot Trollhättan och vidare mot Vänersborg. Nu när man ändå va så långt kommen började ja fundera på vilka vägar de va länge sen ja kört i dom trakterna. Så eftersom Airhawken funka perfekt va de bara å fortsätta norrut, visst ja skylten in mot Gestadvägen dök upp å den underbara vägen måste ju bara köras så i härlig Meaniefart klarades alla kurvorna av och vips va man ute på 45an igen.



Då va de bara å börja fundera på var man skulle tanka och Bengtfors verkade lämpligt, just med tanke på att då måste man köra Brudefjällsvägen å den har aldrig gjort mig ledsen å inte heller ida. Full njutning å bara att vrirra på rullen å bromsa växla ner å upp å på't igen å upp å ner i en aldrig sinande ström e ju bara så gööööött men allting har en ände å även Brudefjällsvägen. Hur kommer man då tebaks till storstan ? Jo lämpligast via Nössemark å Halden i vårt vackra grannland Norge.

Sicka vägar de finns egentligen, de va höger å vänster å vänster å höger å höger igen som i en dans nästan men ingen snurr å man bara njuter å gasar å växlar å bromsar å njuter igen å struntar i allt va fartgränser å snutar å alla vettiga argument som finns å som borde va som ett varnande finger framför en men man bara gasar på å gillar sig genom landskapet.



Fundera lite på hur man skulle kunna ge en vettig förklaring till va man gjort om de galna sig rejält men logiken försvinner på nått sätt i de stora hela å de bara e njutning för hele pengan. Så efter en påtvungen viloperiod på färjan över Stora Lee va man snart utomlands å om dom Svenska vägarna va bra så va dom Norska inte sämre precis å nu gick de verkligen å skruva på högern å pilla me vänsterfoten å man undrar ju om man kör lugnare ju äldre man blir.

De tog inte lång stund till Halden och eftersom adrenalinet va uppe va de ingen ide å stanna utan en inbromsning vid Fredrikstens Fästning å sen på't igen fast söderut. Ja säger bara Bohuslän alltså, ni som bor där har ju sååååååååå goa vägar å njuta av å man e änna tacksammer att man får låna dom en stund.

Allting har ett slut och de kändes nästan så när de bara va motorvägen hem mot stora staden och efter en underbar dag på Meanen men en väldigt komfortabel sittedyna och alla fantastiska intryck lagrade i minneshårdisken e de bara å konstatera att man vet aldrig var man hamnar när man bara ska ta en sväng.

Denna årstiden förvinner alltför snabbt så ta vara på den!

Ha det!

**Acke**

