

## 8,7 mil norr om baren på Tånga!

Där ligger ett Slott som heter Läckö .



År [1298](#) började det ursprungliga Läckö att byggas, intill [kungsgården](#). Det var då en [borg](#) som [Brynolf Algotsson, biskop i Skara](#) lät uppföra, eftersom Läckö då låg mitt i [Skara stift](#). Efter [riksdagen i Västerås 1527](#) drogs godset in till [kronan](#), och blev [förläning](#). [Magnus Gabriel De la Gardie](#) ägde slottet i mitten av 1600-talet och det var han som såg till att det fick sitt nuvarande utseende. Kungsgården var fram till 1719 utarrenderad till privatpersoner medan slottet under samma tid förvaltades av kronans hauptmän eller som de senare kallades, [slottsskrivare](#). Det övergripande ansvaret för kronoegendomen hade [Kammarkollegiet](#) och som dess förlängda arm [Länsstyrelsen](#) i Mariestad. 1731 blev Läckö kungligt slott, och [kungsgården](#)

arrenderades också då ut. 1810 blev slottet åter förläning, med namnet Sikajocki, ett namn som aldrig slog igenom, men fortfarande används av [Lantmäteriverket](#). 1990 övertogs verksamheten av Stiftelsen Läckö Institutet som sedermera ombildades till [Stiftelsen Läckö Slott](#). Sedan 1993 förvaltas Läckö slott av [Statens Fastighetsverk](#). Officiellt heter slottet [Sikajocki](#).

Och den goda iden att köra dit kom ifrån en Vulcanare Roger du vet han som vann Drifter i hojutställningen och förslaget kom på torsdagens kväll då han frågade om vi inte kunde ta en tur, kul som attan svarade jag och beslutet var taget, sen tillfrågades Sjunne ni vet han med god hållning hästsvans och ett kultiverat sinnelag, och vid 11 snåret som startade vi upp maskinerna och for iväg ett underbart väder och en önskan om fina vägar, det var det dit så är det om man kör stora vägar ganska så flackt och öppet och fina vyer, men sen så svänger man ut mot Kållandsö och vägarna skiftar till kurviga slingrande lyckliga stunder med bra hastighet och fröjdande bubbel i magen.



Pausa det gjorde vi vid ett café som låg precis vid en kanal strax innan slottet och där bjöds på ett mycket gott Gevalia jag vet det för jag frågade viken kaffe det var, och rabarber paj, korv macka, och en gräddbulle munk alldeles färsk ni vet sådär att man inte bara kan låta bli den socker bomber och absolut på sin plats, gott, gott.

Framme vid slottet som bara ligger så snyggt att man bara vill förstå att förr hade de minst samma goda smak som vi idag om inte bättre kanske, och vi började en flanering i sommarvärmen, när man går upp för slotts entré så märker man att tiden stått stilla och att man lyckats med att bevåra något som inte bara är hugget i sten



utan ger en epotisk stämning så man kan känna hur hästarna stannade upp på gårdsplanen och budbäraren kastade sig av och påkallade hertigens uppmärksamhet för förmedla ett budskap från Konungen härligt det måste ha varit att kunna se världen från de ögonen utan vare sig kärnvapen eller oljeutsläpp.

Många skrymslen finns där allt från vapen rum, kök, vattenkälla, fängelsehåla och en kyrka som absolut inte går av för hackor inte vare sig på den gamla goda tiden eller vår.

Efter rundvandring så visar klockan att det är tid att ta sig mot Baren på Tånga igen för maten lockar ju helt klart, och Roger valde att ta oss via kan man säga strandkanten neråt mot Vårgårda och en absolut fröjdefull resa blev det med så lite storväg som bara är

möjligt och vad vi fick se av den naturen som finns där, att flyget finns där är helt klart bland annat så fikade vid ett ställe där en alldeles säkert en flygman, stod och höll sig för öronen när vi startade upp hojarna som tagit ur en film när man startar någon Viggen t.ex. ett ögonblick som är svårt att förmedla men minnesfullt.

Ja vänner detta skriver jag för att jag bara måste förmedla att om ni kanske vill ha ett mål nästa år på t.ex. fredagen att göra så Slottet Läckö absolut något att rekommendera.

Väl mött

Rustan #2502

