

Årets första Tanke?

Nja, det är väl snarare många som surrat genom skallen denna vinter trots att det inte har synts på pränt.

Denna vinter ja. Usch! Så drygt!

Här nere i skåneland kan vi inte riktigt befatta oss vid vintern. Inte som uppe i härliga norr där det körs skoter, åks skidor, vinterfiske, bygger snökojor och övernattar i bara för att det är kul. Sitter på en snöhög och räknar renar eller allt vad ni hittar på däruppe!

Jag vill varken förringa Herman i Dorotea eller Göran i Jukkasjärvi. Jag tror helt klart att vintern är underbar däruppe. Dels är de vana, dels har de leksaker och hjälpmedel som gör allt mycket lättare.

Inte som här nere i skåne där vintern bara består av halka, blask, mörker, skrapa rutor samt sitta inne och gnälla. I bästa fall har vi en vecka snö då barnen kan vara ute och roa sig med att åka pulka och bygga snögubbar. Sen ska det vara borta! Punkt! Inte som i år. 3 månader oavbruten snö och kyla. Vi skåningar är inte byggda för sånt. Vi bor ju mycket närmare medelhavet!

Det har kommit 20 centimeter snö i Skåne!



Nä, annat vara det för ett par år sen. Då gick det att åka hoj både till Lucia och på Julafton. Och till och med åka och fika hos Robban i Laholm den 5:e januari.

Så visst har det varit utomordentligt tråkigt! Inte bara vädret, finns ju lite andra aspekter här också, men det ska jag inte tråka ut er med.

Året lyckades jag i alla fall avsluta med Julbord på Chappen där för en gångs skull snön gjorde en alldeles utomordentlig inramning. Att sen festen var skoj och maten superb gjorde inte saken sämre.



Sen kunde jag i vanlig ordning inte låta bli att göra en skenmanöver helgen efter och hamna i Norrtälje! En mycket generös HasseBajjare med familj tog emot mig i sann Vulcananda. Så trots meterdjup snö blev det en helt underbar helg. Förutom eländet på vägarna både dit och hem:



Sen följde en sån här vinter: Tråk, tråk, tråk, Nyårsfest hos Ralf ☺, tråk tråk, tråk, missad Stockholmsmessa ☹ , tråk tråk, tråk...

Men till slut syntes ljuset i tunneln! Nä, det var inte tåget som kom. Vilket var väntat eftersom de inte har gått på hela vintern...

Nä, det dök upp en inbjudan till Vårfest i Ystad. Av bara farten höll jag på att strunta i den med. Usch vad tråkigt allting var, men som tur var anmälde jag mig och slog följe ner med Janne Karlsson!

Det var ett lyckodrag vill jag lova! Vilken Fest!! Roligaste jag har varit på på väldigt länge ☺





Och där hände tydligen något som många såg men som jag i mitt glädjerus (eller var det spriten?) inte riktigt hajade. Jaja, det kommer lite längre ner...

I vilket fall, ännu en avstickare till Robban i Sölvesborg för att hjälpa till med lite husbyggnation!! Stackaren måste ju ha stället presentabelt när den elaka banken kommer och inspekterar



Tror att det blir hur bra som helst och kommer att vara ytterligare ett vattenhål för trötta Vulcaner att vila i.

Dagar och veckor gick. Och trots att vädret inte varit det bästa märktes det ändå mer och mer att våren var på väg. Ett par smårundor på hojen har hunnits med.

Och i början av april avverkades Skyttfesten i Blekinge. Lysande som vanligt med mycket pang-pang och stackars Robban fick utstå en hel del för att hans föräldrar var taskiga nog att föda honom 50 år tidigare.



Sen blev jag tvungen att åka till Vetlanda för att min bror skulle gifta sig. Var inte så road till att börja med, men det blev kul det med. Och så fick jag visa upp mig i kostym för första gången på 20 år. Det gick det med, fast fortfarande vågar jag vägra slips ☺



Stolt Morfar med ett
blygt barnbarn, Isabelle

På hemvägen i bil passerade vi ett försmädligt bälte i Osby-trakten där termometern visade 19+ ! Grrr...ville ju sitta på hojen då.

Nåväl, lämnade av Mor, Barn och Barnbarn...å plötsligt satt jag på en Pizzeria i Helsingborg. Och plötsligt så var det bara så...



Så vem vet! Det kanske blir ett riktigt bra år ändå! Trots den tröga starten....
Puss på er alla Goa Vulcaner därute!