

Från en nybörjare till andra nybörjare!

En rookies betraktelser från Tånga hed 2012

Efter fyra års medlemskap var det så dags att åka till Tånga! Med en del, både härliga och mindre härliga mc-erfarenheter i bagaget måste jag erkänna att det var med lite blandade känslor jag bestämde mig för att åka upp. Dessutom skulle ju "tivolit" med (Hund och 5-åring) så jag körde bil.



Lite nervig ställde jag bilen och gick in på torsdageftermiddagen. Redan vid ingången förnamns en känsla, en stämning som liksom låg över hela området. Och det var en känsla av gemenskap, en känsla av kamratskap och en känsla av att "här har vi det himla roligt ihop". Under dagarna tre måste jag säga att denna första känsla bara blev starkare och starkare. Vilket fantastiskt välordnat arrangemang, vilka fantastiska människor och vilken härlig stämning! Som tämligen van arrangör, vet jag att det ligger fruktansvärt mycket arbete bakom att få ett så stort arrangemang att verka som om det "bara flyter på" – respekt och heder till alla Ni arrangörer!



Så var det då dags för Rookierundan... och jag tänkte, faktiskt med fjärilar i magen att –"Nu kommer det"... "-NU blir det någonting otrevligt!" Men ICKE, sa nicke. Samma grundläggande stämning, samma respektfulla förhållningssätt och samma glädje och kamratanda.

Vad vill jag med denna berättelse?

Jo, kanske finns där någon mer än jag ute i landet bland våra medlemmar som funderat på Tånga, men som inte riktigt vågat ta steget att åka dit? Jag vill berätta att man kan vara skraj för att delta och komma till Tånga med fjärilar i magen. Jag vill uppmuntra till att delta! FÖR, åtminstone jag, åkte därifrån med känslan av att aldrig vilja åka hem och av att det är alldeles för långt till nästa års träff!

Tusen tack allihop – deltagare och arrangörer!!!

Janette Skogshus #6865

PS: Anmäl dig till volontäruppgifter – då lär du också lära känna nya människor och du får en extra rolig helg, tyckte jag! DS

